

13 november 2018 Dinsdagconferentie met Gerda Wieggers over Simone Weil. Het thema van serie XVI is 'Solidariteit en Waardigheid' - 3 portretten van engagement en zingeving.

Vandaag de biografische schets van Simone Weil gericht op haar engagement met het praktische leven in waarheid en werkelijkheid. De korte biografie van Simone Weil is genomen uit: *Frits de Lange 'Totale Beschikbaarheid. Het ethos van Simone Weil' Uitg. Ten Have Baarn, 1990* .

1909 – 1943 – Simone wordt in Parijs geboren. Ze is de dochter en het tweede kind van Bernard Weil, arts, en Salome Reinherz. De twee kinderen Weil groeien op in een huis vol boeken. De onhandige Simone groeit op met een gevoel van minderwaardigheid vanwege haar broer de meest begaafde.

1914 – 1918 – Vader Weil wordt gemobiliseerd als militair arts. Zij gezin volgt hem waar mogelijk.

1919 – 1925 - Simone bezoekt diverse lycea, Ondanks het feit dat ze de eerste van de klas is raakt ze in een depressie en loopt rond met suicide – plannen. Reden o.a. André haar broer slaagt op 16 jarige leeftijd voor het toelatingsexamen van de prestigieuze elite-opleiding de Ecole Normale Supérieure. En Simone heeft ernstige moeilijkheden met haar motoriek ze is onhandig en traag.

1925 – 1928 – Simone bereidt zich voor op de Ecole Normale Supérieure Ze volgt lessen filosofie bij Alain. Zijn filosofie is sterk beïnvloed door Plato, Descartes en Kant.

1928 -1931 – Simone studeert af op de Ecole Normale Supérieure op een briljant opstel. Zij wordt actief in de communistische vakbond zonder ooit lid te worden van de partij. Ze raakt gefascineerd door de ruwe handarbeid en werkt op een boerenbedrijf en op een vissersboot.

1931 – 1934 - Simone wordt lerares filosofie. Zij heeft intensief contact met revolutionaire syndicalisten schrijft artikelen voor de arbeidersbeweging, neemt deel aan demonstraties, geeft les aan een Volkshogeschool voor communistische arbeiders. Haar bijnaam is de Rode Maagd. Na het falen van de communisten tegenover Hitler, de partij wilde geen front vormen tegen de nazi's helpt Simone links-radicalen Duitse vluchtelingen aan onderdak en geld.

1934 – 1935 - In dit jaar vraagt Simone onbetaald verlof en wordt fabrieksarbeidster bij o.m. Renault. Ze houdt een dagboek bij *'Réflexions sur les causes de la liberté en de l'oppression sociale'*. Ze rekt af met het communisme. Ze noemt het haar testament.

1935 in september maakt ze een reis naar Spanje en Portugal. Bij een processie in een arm dorp overviel haar plotseling de zekerheid dat het christendom een slavenreligie is. Slaven kunnen niet anders dan zich voegen, ik inbegrepen. Dat is haar eerste contact met de spiritualiteit van het christendom.

1936 – 1937 - Simone schaart zich aan de zijde van de anarchistische syndicalisten in de Spaanse burgeroorlog. Ze neemt zijdelings aan de strijd deel. Een pan kokende olie schakelt haar uit. Ze keert niet terug en ze is ontgoocheld door de wredeheden.

1938 – 1940 - Simone wordt lerares in de industriestad Saint Quentin. Ze reist naar Solesmes beroemd om zijn Gregoriaanse zang. Haar hoofdpijnen maken dat zij ziekteverlof krijgt voor onbepaalde tijd. Zij maakt kennis met de dominicaan Perrin die grote invloed zal uitoefenen op haar religieuze ontwikkeling. Ze ontmoet ook Thibon, agrariër-filosoof ze werkt op zijn boerderij

1942- 1943 - Simone maakt de oversteek naar New York met haar ouders Dan gaat ze naar Londen en hoopt weer terug te gaan naar Frankrijk. Dat lukt niet. In 1943 – krijgt ze tuberculose mede door verwaarlozing en ondervoeding en ze verzwakt zo dat ze sterft in een sanatorium in Kent.

20 -11-2018 Simone Weils spirituele bewustwording en haar liefde tot het schone in de wereld.