

De eerste Dinsdagconferentie van serie XVIII gaat over **Titus Brandsma** en is gegeven door Marieke Rijkema. Zij gaf haar conferentie als titel: **Titus Brandsma: Godsbeeld en Mystiek**. Zij vertelt over het leven van Titus en zijn Diës Rede in 1932 als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

We hebben citaten van Titus meegelezen.

Dinsdagconferentie 7 mei 2019

Een van die citaten van Titus Brandsma o.carm. (1881 – 1942)

Over Mystiek, in: *Katholieke Encyclopedie*, Amsterdam, 1937, XVIII, 199-206:

Mystiek een bijzondere vereniging van God met de mens,
waarbij deze zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt
en zich ook zijnerzijds met God verenigt.

De mystiek heeft aldus een tweezijdig karakter.

De bijzonder innige vereniging van God met de mens,
zo, dat het goddelijke niet langer schuil gaat achter het menselijke,
maar innerlijk bewust wordt,
kan men het goddelijke wezenselement van de mystiek noemen,
terwijl de ontvankelijkheid van de mens voor deze goddelijke begenadiging,
haar ervaring in de mens en haar invloed op zijn leven,
haar menselijke omkleding vormt.