

Dinsdagconferentie 6 juni 2017 Laudato Si' en Sociaal Engagement.

Deze 55^{ste} conferentie heeft als thematitel Laudato Si' en Sociaal Engagement. We beginnen met het laatste deel van het Christelijk Gebed met de Schepping van paus Franciscus uit Laudato Si'.

Koos van Vugt begeleidt ons vanmiddag en hij zegt dat hij sociaal engagement voelt door de encycliek. De eerste encycliek in tijden die ik graag gelezen heb. De encycliek heeft me wonderlijk wel gedaan. Ik vind het lastig hoe je je moet verhouden tot 1½ graad opwarming van de aarde, hoe verhoud ik mij tot het politieke en de geschiedenis? Het gebed 'God van liefde toon ons onze plaats in de wereld' geeft weer hoe dat kan. Ik heb een aantal paragrafen uitgezocht die dat weergeven: 1. Het verband tussen sociaal engagement en ecologie. 2. Ernst van de situatie 3. Verhouding 4. Bekering 5. Uitdrukking van ons grondverlangen.

We lezen een aantal paragrafen en praten erover.

Nr. 48 – 'Het Verband' – reacties: wij zijn doorgeschoten kapitalisten, verschillen die je hier ziet van heel dichtbij. Het is geen natuurlijk proces maar menselijk gedrag is de oorzaak. De armen dragen het minst bij aan de opwarming, zij belagen de wereld niet, zij hebben de minste middelen om opwarming tegen te gaan, maar hebben er het meeste last van.

Nr. 49 – 'Ernst van de situatie' - Wetenschap en politiek is te algemeen en zijn weinig specifieke gebieden. Daarom zijn er bevolkingsgroepen die buiten het zicht vallen zij zijn/voelen zich buitengesloten. Zij vallen ook buiten het discours en dan stemmen ze soms op protestpartijen. Ook mensen die zich het niet kunnen permitteren, doen dat. Protesten worden te weinig gehoord. In het onderwijs zou veel meer gedaan moeten worden aan milieu bewustzijn. Denk aan zuinig zijn op drinkwater, denk aan douchen waar veel koud water weg loopt voor het warm wordt. Denk aan: Bouwprojecten energieneutraal maken. Bijvoorbeeld door middel van energiecoöperaties. Verkeerd is dat je van windmolens rijk wordt dat is een verkeerde impuls. Hoe krijg je de armen in beeld? Je leert hun gedachtengoed niet kennen. Er is gebrek aan fysiek contact en ontmoeting in steden. Je kunt ze ontwijken. Koos: als je ze niet ziet dan bestaan ze ook niet; hun betekenis gaat verloren. Hoe krijg je gelijkwaardigheid? Hoe krijg je mensen verenigd als het niet in beider belang is? In Buitenhof gisteren hoorde ik dat Macron zei in analogie met America First: Planet First! Hoe en waar bereik je gelijkwaardigheid? In de parochie bijvoorbeeld daar komen alle mensen samen en daar is iedereen gelijk en welkom.

Nr 89 – 'Verhouding' - we kunnen er niet onderuit, dat we het veel rijker hebben. De regeringsvorming stuit op een voorstel van Groen Links om inkomens te verkleinen. Het is neoliberalisme en we zijn allemaal deel van het systeem. Het gaat over ons en er moet tegenwicht geboden worden. Koos: ik heb deze tekst gekozen om het diepe besef van fundamentele gelijkwaardigheid te laten zien, dat wij allen door onzichtbare banden verbonden zijn. Het neoliberalisme zet ons op paden die we niet op willen gaan. Ik wil er niet aan voorbij gaan. Reactie: De tekst schuurt geweldig. Koos: wat kun je doen met die schuring? Het is goed dat het pijn doet en blijft doen dat zet samenlevingen in beweging en LS doet dat fundamenteel. Er is een andere houding nodig. Zijn we in staat om ons over te geven? Franciscus vraagt specifiek aandacht voor de armen dat is nieuw, het gaat niet alleen om het klimaat van het weer. In Ubuntu staat de gemeenschap ook centraal; zij helpen elkaar. Daar liggen aanknopingspunten. Gelijkwaardigheid en respect.

Nr. 220 – 'Bekering' - Ecologische bekering is nodig, dat is aandacht voor de armen én klimaatverandering. Welke houding gaat het om? Je zijn in de wereld als iets dat je gekregen hebt en een besef van verbondenheid met anderen. Koos: het gaat om een belangeloze bekering om afstand doen van teveel. Nu is autonoom zijn belangrijk en dat moet veranderen. Recht op persoonlijk bezit moet ondergeschikt zijn aan het algemeen maatschappelijk goede. Het verwijst ook naar Rerum Novarum een encycliek van 125 jaar geleden. Als je werkelijk samen voor het welzijn wil zorgen kun je niet op een eilandje blijven, dat recht heb je niet. Wat zijn je waarden wat staat voor jou voorop? KNR heeft een actie ontplooit 'Make your pension Paris proof' niet investeren in fossiele brandstof of wapens.

Het slotgebed in Laudato Si' – 'Uitdrukking van ons grondverlangen' - Dat is de samenvatting waar het om gaat. Christelijk Gebed met de Schepping - *'Liefdevolle God, toon ons onze plaats in de wereld als instrumenten van uw liefde voor alle schepselen op deze aarde, opdat geen ervan door u vergeten wordt. Verlicht de machtigen en de rijken, opdat ze behoedt worden voor de zonde van onverschilligheid, opdat ze houden van het gemeenschappelijk goed, zich ontfermen over de armen en zorgdragen voor de aarde die we bewonen. De armen en de aarde schreeuwen U, Heer, door uw macht door uw licht, bescherm elk leven, schenk ons een betere toekomst, laat uw Rijk komen van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. Geprezen zijt Gij. Amen'*