

Dinsdagconferentie 7 maart 2017 Bijbel als Bron 'Dit is mijn geliefde zoon' Mt. 17, 1 - 9

'*Veni lumen cordium*' dit zanggebed van Taizé als inleiding. Er wordt gezongen: Kom schepper licht van de harten. Het gaat vanmiddag niet alleen om licht van buiten maar ook licht vanbinnen, van ons hart.

Tjeu van Knippenberg begeleidt ons vanmiddag. Hij reikt de tekst van het evangelie van Mattheus 17 uit. Rob leest voor. De lezing van de 2^{de} zondag van de vasten is het onderwerp. Tjeu hoorde eens een overweging waarin 'Jij bent mijn geliefde zoon' duidelijk maakte dat dat voor ons allen geldt. Het verhaal gaat zo: zes dagen voorafgaand aan het verhaal heeft Jezus zijn lijden voorspeld. Het is een vreselijke mededeling en nadat hij dat verteld heeft neemt hij drie leerlingen mee op een wandeling dezelfde drie leerlingen die ook in de Hof van Olijven bij hem zijn en daar in slaap vallen. Het zijn drie belangrijke leerlingen. Petrus, Confessor genaamd, hij die belijdt en hij komt er niet zonder kleerscheuren af. Jacobus, Martyr genaamd, martelaar. Johannes, mysticus is zijn bijnaam. Hij is bekend van zijn mystieke geschriften, hij is de geliefde leerling. Zij gaan samen de berg op. Zij ontmoeten Mozes, de wetgever en Elia, de profeet. Zij zijn ook op een berg geweest en hebben daar ook een uitdrukkelijke ontmoeting met God. De drie leerlingen willen blijven op de berg, ze praten over drie tenten opslaan. Ze maken iets mee dat schrik oproept en dat ze aantrekt. Jezus komt in het licht te staan een stem zegt 'Dit is mijn geliefde zoon'. Dan zegt Jezus wees maar niet bang we gaan naar huis. Het is als een parabel voor de levensweg. Tjeu stelt voor om daar in drie stappen met elkaar over te praten:

1. De berg op – *wat moet je doen om de bergtop te bereiken?*
2. Op de hoogte verblijven - *wat tref je aan op de top? Hoe treft de top jou?*
3. Afdalen – *Sta op vrees niet.*

* De berg op wat maak je daar mee? Je krijgt zicht op hoe het leven in elkaar zit. Wat moet je allemaal doen om de top te bereiken? Bagage meenemen. Ze kwamen uit een dal ze hebben gesproken over dingen die niet makkelijk zijn, ze willen nu meegenomen worden door iemand die de weg wijst. Misschien hebben ze wel het gevoel uitverkoren te zijn, Het is aanlokkelijk en spannend. Het vraagt uithoudingsvermogen en moed om door te gaan. Dadelijk kan het pad ophouden het is een beetje eng. Maar je hebt het gevoel dat je wordt vastgehouden. Het is de weg van het leven.

* Op de bergtop verblijven, een plek van godsontmoeting, dan zie je het leven, zoals het echt bedoeld is, dan wordt het helder. Is het werkelijkheid of is het een visioen? Er kan angst zijn hoe moet ik nu verder?

* Als je afdalt dan zie je het goed. De nabijheid van het mysterie is heel belangrijk. Je daalt gesterkt de berg af. Dan zie je een andere realiteit en die ervaring blijft. De werkelijkheid is veranderd. Opeens heb je vleugels dat gaat steeds op en neer. De afdaling is het belangrijkste. Je hebt ervaren hoe het boven is. De berg is hoop en er is liefde als je terugkeert. Bij de apostelen was het misschien toch anders. Er was zes dagen ervoor, een gesprek over Jezus lijden. Dan is er ineens het goddelijke, een topervaring. Dan zegt Jezus, dit is voor jullie leven, blijf er niet in hangen. Het is verkondiging en zending, ze luisteren naar hem, Jezus als Rabbi, daar luisteren ze naar.

Waarom zou het voor alle mensen gelden die uitspraak 'Jij bent mijn geliefde zoon'? Henri Nouwen verbindt het met de doop. We zijn gedoopt en je bent daardoor veilig bij mij. De uitspraak 'Je bent mijn geliefde zoon' komt twee keer voor: een keer bij de doop van Jezus en een keer hier op de berg Tabor. In de afdaling komt het antwoord op de vraag: het is betrokkenheid op elkaar, dat is een zeldzaam moment die onderlinge relatie, dan moet blijken of het waar is. Je kunt je door de werkelijkheid laten treffen, de werkelijkheid laten spreken, onbevooroordeeld de berg opgaan en dan met die werkelijkheid weer naar beneden gaan. Dan valt het verschil weg, dat zien ze aan Jezus. Hij laat je samenvallen met wat er is.

Tjeu heeft een tekst van Martin Luther King, die hij zei op de dag voordat hij vermoord werd. Het zijn woorden die lijken op Mattheus 17, 1-9 '*Nou ja, ik weet niet wat er zal gebeuren Moeilijke dingen liggen nu voor ons. Maar dat maakt me werkelijk niets uit. Want ik ben op de top van de berg geweest. Ik maak me nu geen zorgen. Ik wil slechts Gods wil doen. Hij heeft mij toegestaan de berg op te gaan.....'* Een grote ervaring, die je bedwelmen kan, maar je moet weer wakker worden. Het is een religieuze ervaring en die wordt niet vaak onder woorden gebracht.