

Dinsdagconferentie 14 maart 2017 Bijbel als Bron '.....toen wij nog zondaars waren.' Rom.5, 1-8.

We starten met een gedicht van Huub Oosterhuis 'Bidden is....'

Toine van den Hoogen laat de Romeinen tekst rondgaan en zegt Oosterhuis past bij de zondaars uit de tekst. Leon leest de Bijbeltekst voor, die eindigt op '**.....toen wij nog zondaars waren.**' De tekst, die toegang geeft tot een bekeringservaring, vraagt erom je af te vragen, 'maar nu', wat is er nu, dat wil je als ontvanger van de brief aan de Romeinen weten. De zin '...toen wij nog zondaars waren' heeft Paulus tegenover de eerste zin gezet 'Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen....'. Het is een kantelpunt. Paulus hoopt dat lezers dat herkennen. Het gaat om een bekeringservaring. Zo'n kantelpunt heeft echt impact. Hoe krijg je er toegang toe? Paulus laat zien, dat zo'n kantelpunt gevolgen heeft. Nu dat een deel geworden is van je weg wacht het gewone leven weer. Het is een metafoor van de berg opgaan en weer afdalen, nadat je iets heel speciaals hebt meegemaakt. Paulus is een Joodse rabbi, hij geeft een beschouwend commentaar, een midrasj genaamd, over een kantelpunt in onze ervaringsgeschiedenis. Paulus schrijft aan de Joodse mensen in de diaspora in de Joodse traditie, die behoren tot de gemeenschap van christenen. Hij zoekt naar beelden om de Joodse luisteraars te laten begrijpen wat hij wil zeggen. Hij zegt: realiseer je dat we als rechtvaardigen zijn aangenomen toen wij nog zondaars waren. Die herhaling is om het in te scherpen het is een stijfgevoel waardoor je het gelukkig makende opnieuw beproeft. Je smaakt het nog een keer. Paulus zegt: wil je werkelijk ernst maken met je Joodse traditie dan moet je Christus achterna. Het Christendom is schatplichtig aan de Joodse traditie. Dit zegt Paulus die eerder blind werd door een bliksemschicht en van zijn paard gegooid wordt. Hij heeft dus zelf een ingrijpende ervaring gehad. Het is een metafoor om een radicale onderbreking van je streven weer te geven. De schellen vallen van je ogen. 'Toen ging ik pas zien'. Het is hemzelf ook overkomen, toen was Paulus nog zondaar, nu niet meer.

Waarin bestaat het belangrijkste kantelpunt in ons / mijn leven?

Een kantelpunt waarin je voeling krijgt met wat Paulus de lezers voorhoudt?

Een voorbeeld is het moment waarop je begrijpt waarom je theologie bent gaan studeren en waarom speciaal mystiek. Dat moment is aan te wijzen je herinnert het je. Een ander voorbeeld: ik was 18 en wilde sociologie gaan studeren en besluit plotseling niet te gaan studeren, maar de verpleging in te gaan omdat ik mijn zieke zus echt wil helpen. Ik kan me het moment nog herinneren en de plaats waar ik toen stond. Een ander voorbeeld: Ik was in Taizé en had besloten geen christen te worden en in de kerk speelde iemand orgel, ik had het gevoel alsof er levend water in me kwam. Er gebeurde iets wat ik niet kan zeggen daarna was er totale belangstelling voor spirituele dingen, ik was toen 24. Er blijkt altijd een vóór en na te zijn, een nu en een toekomst. Er zegt iemand: mooi, jouw verhaal uit Taizé, zondag gaat een lezing over een Samaritaanse vrouw en zij zoekt levend water.

Een kantelmoment is niet altijd op een moment vast te pinnen het kan ook langzamerhand gebeuren. Het is niet zo maar klaar en helder je neemt het mee en groeit erin. Een kantelpunt is een metafoor dat veel tijd en geschiedenis kent het kan elk moment in je leven plaatsvinden. Bij Paulus en de bliksemschicht gebeurde ook iets, er staat niet bij hoe lang hij er over deed. Het is idioom en taaleigen om over zulke dingen te vertellen.

Terug naar Rom. 5: 8 Daar is het sterven van Jezus het kantelpunt. Je gaat niet voor een goed mens sterven laat staan voor slechte mensen. Hij doet dat toch. Het is de kern van het christelijk geloof. Deze Römerbrief zegt Karl Barth is de centrale christelijke tekst in de Bijbel. Het is het beslissende punt, als je christen wordt, het is iets dat je overkomt, je hebt dat niet te danken aan je eigen prestaties. Luther zag, los van deze tekst dat daarin de reden lag om christen te zijn: sola vide. Geloof is geen voorwaarde het is onvoorwaardelijk. Keuzen die je gaat maken na zo'n kantelpunt – het maakt je bewust. De tekst '**.....toen wij nog zondaars waren**'. Wat is dat, zondaar zijn? In de catechismus van 1948 staat: Zonde is elke vrijwillige overtreden tegen de wet van God. Wanneer ben je een zondaar volgens Paulus? Als je een breuk maakt met God, als je de verbinding verbreekt.

Nog een kantelpunt: ik was 8 en bij de burens stonden 's morgens alle meubelen buiten ook het speelgoed van de kinderen. Thuisgekomen van school hoorde ik van mijn moeder dat zij de huur niet betaald hadden en dat de burens daarom het huis uitgezet werden. Sindsdien heb ik veel aandacht voor mensen die arm zijn, ik help hen.

Gevolgen van een bekeringservaring zijn leven, vrede, hoop en geluk worden anders. Het goede groeit in je.