

Dinsdagconferentie 21 maart 2017 Bijbel als Bron 'Geloof jij in de Menszoon?' Joh. 9, 1 -41

Een moment stilte voor pt. Joop Vernooij, hij is afgelopen zondag plotseling overleden. We bidden het Onze Vader.

Marieke van de Ven begeleidt ons vanmiddag bij het evangelie voor komende zondag, zondag Laetare. Het is het verhaal van de genezing van de blindgeborene. Het is een verhaal in 3 bedrijven:

1. De genezing door Jezus – Joh. 9, 1-7
2. Het onderzoek van de farizeeën - Joh. 9, 8-34
3. Ontmoeting van Jezus met de blindgeborene die weer kan zien – Joh. 9, 35 – 41

Marieke bespreekt eerst de context en begeleidt dan per deel het gesprek. De context: er zijn flink wat spanningen in de samenleving. Er zijn volgelingen van Jezus en er zijn tegenstanders. De Boodschap van Jezus is voor een deel van de mensen bevrijdend en voor een ander deel gevaarlijk. Voor de leiders duidt het op onrust stoken, het is een tegendraadse boodschap. Er ontstaat een religieus dispuut. Het geheel staat op scherp als dit verhaal verteld wordt. In Joh. 7 is er de vraag – 'Is dat die man die ze wilden doden?' en in Joh.8 – geeft Jezus een fantastisch antwoord op een strikvraag over de overspelige vrouw. Daarna is het dispuut in de tempel: zijn wij kinderen van God of van de duivel? Volgelingen hebben ook moeite met antwoorden, dit loopt uit op ruzie. Ze willen hem stenigen. Je ziet de context is spannend en dan komt het verhaal van de genezing van de blindgeborene.

Deel 1 de genezing.

Wat valt op? Blind zijn en een teken dat je gezondigd hebt; speeksel heeft dat geneeskraft? Ik heb gelezen dat het in die tijd als geneeskraftig werd gezien. 'Maar Gods werk moest door hem zichtbaar worden' dat is wel zielig. Alleen overdag werken? Blindzijn heeft een speciale betekenis, niet zien. Vers 4 de nacht is dat als Jezus gestorven is? Jezus wijst naar God, daarom moeten we nu aan de slag en niet wachten. Jezus geeft een unieke betekenis aan zichzelf, we zijn op weg gezet om hem te volgen. Hij profileert zichzelf heel sterk.

Deel 2 het onderzoek

Wat is er gebeurt? Het lijkt heel actueel op alternatieve feiten. De farizeeën weten dat hij van zijn geboorte af aan een zondaar was, ze accepteren niet wat hij zegt. De ouders worden uit de synagoge gezet omdat zij in Jezus geloven. Er is angst dat ze ook uit de gemeenschap gezet te worden. Marieke zegt: Guardini, theoloog en filosoof, zegt hierover: de synagoge is verboden gebied, je bezit werd je ontnomen en je mocht niet bedelen als je niet bij de synagoge hoorde. Guardini laat zien dat de samenleving gelaagd was: het kennen van de wet maakte dat je bij de toplaag hoorde en Jezus zegt dan, 'zalig zijn de armen van geest' dat zijn degenen die de wet niet kennen, dat is niet onderscheidend, wat hij zegt, dat is revolutie! De blinde zegt, ik ben genezen en degene die dat kan komt van God. Hij nodigt ons uit om ons met hem te identificeren. Het genezen met speeksel, het is bijna als een kus en het wassen in het water van de Siloam, is het symbool van levend water. De blinde zegt, hij is een profeet, hij moet van God komen. Enerzijds een wonder, want profeet, maar jij bent een zondaar dus je kunt geen gelijk hebben. Het is een weigering om te zien wat er te zien valt.

Deel 3 – ontmoeting met de blindgeborene

Jezus ziet de verlorene, de blinde en wil er iets aan doen. Jezus vraagt hem 'Geloof je in de Menszoon?' En dan de omkering – 'Als ik wist wie het was heer, dan zou ik in hem geloven'. Jezus zegt: U kijkt naar hem en u spreekt met hem. Toen zei de man ik geloof Heer en hij buigt zich voor Jezus neer. Jezus zegt dan 'ik ben in de wereld gekomen en dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien zullen blind worden'. De menszoon heeft twee betekenissen: het is een verwijzing naar de profeet Ezechiël – hij belooft een Verlosser te zenden, die de menszoon is, de Messias, de Verlosser. Een beeld was die komt het Rijk van David herstellen, daarom werd Jezus afgewezen. Hij ging niet te keer tegen de Romeinen. Hij wil iemand helpen in nood hij wil heling, heil voor mensen. Als je dat gelooft wat geloof je dan? Geloven is je toevertrouwen. 'Ik geloof Heer' dat is overgave het is een genademoment. Het wordt hem geschonken. Dan de tegenstelling: als je blind bent dan ben je wat je bent, farizeeën matigen zich iets aan, zij zijn ziende blind ze zien niet dat ze zondig zijn. Het einde en het begin van het verhaal is precies omgekeerd; nu zijn de zienden blind en zondaars en in het begin was de blinde een zondaar. Zonde wat is dat? Er zijn twee betekenissen – persoonlijke schuld en een staat van niet verlost zijn. Zijn wij wel eens ziende blind? Ja, het betekent niet met je vinger wijzen, onderweg blijven. De doop bevrijdt je van de gevolgen van de erfzonde je bent bevrijd, je kan het herstellen. Zonde is inzicht in je onvermogen om te kunnen zien.