

Dinsdagconferentie 3 november 2015 'Mystiek & Dag Hammarskjöld'.

Gosien Boerboom, docent levensbeschouwing, neemt ons mee in *mystiek en verwondering*.

De term mystiek is afkomstig uit het Grieks (mysticos) en betekent: geheime kennis, geheimzinnig, inwijden, verborgen. Vanaf de derde eeuw wordt het een gangbare term in het Christendom. De mystieke weg kent drie stadia:

- a) aangeraakt zijn
- b) het zicht verliezen
- c) gevonden worden.

Bij het begrip verwondering onderscheiden we een profane en een sacrale notie. In de sacrale notie heeft verwondering een mystieke betekenis. Er gebeurt iets heel bijzonders, iets wat niet te verklaren is met het menselijk brein.

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld is geboren in Jönköping Zweden als vierde zoon in een intellectueel en gelovig gezin. In 1953, Dag was toen 48 jaar oud, werd hij benoemd als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 1961 stierf hij als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Kongo. Hammarskjöld kreeg in 1961 postuum de Nobelprijs voor de Vrede. Maar bovenal dankt hij zijn bekendheid aan zijn gedichten uitgegeven in het boek: 'Merkstenen'.

Enkele gedichten van Dag Hammarskjöld (uit het boek Merkstenen). De volgende Merkstenen zijn uitgekozen om samen over te praten:

- 'Ik weet niet wie of wat de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja, tegen iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven in onderwerping, een doel heeft. Vanaf dat moment heb ik geweten wat het wil zeggen 'niet om te zien', of zich niet te bekommeren om de dag van morgen'.
- 'Schrei als je kunt, schrei maar klaag niet. De weg koos jou en je moet dankbaar zijn'.
- 'Macht verdient alleen hij die haar dagelijks rechtvaardigt'.
- 'Vergeving doorbreekt de causale samenhang, omdat degene die- uit liefde- 'vergeving' schenkt, de verantwoording voor de gevolgen van jouw daden op zich neemt. Vergeving is daarom altijd een offer. De prijs die je voor deze bevrijding van jezelf, door het offer van een ander, te betalen hebt is deze, dat jezelf bereid bent om anderen evenzo te bevrijden—ongeacht de inzet die gevraagd wordt'.
- 'De weg, je zult hem volgen.
Het geluk, je zult het vergeten.
De kelk, je zult hem ledigen.
De smart, je zult haar verbergen.
Het antwoord, je zult leren.
Het einde, je zult het dragen'.