

Dinsdagconferentie 8 mei 2018

Voor de beziningsmiddag van 8 mei.

- Het gedicht is als bijlage toegevoegd. Het is de Nederlandse versie van het Veni Creator.

Het thema "Pinksteren" deed mij kiezen voor een overzicht van teksten uit de Bijbel waar de Geest ter sprake komt. Het is tenslotte de bron voor onze kennis van de Geest en wat wij van Hem verwachten mogen. Het is een zeer beperkte keuze: Hij komt ontelbare keren voor.

"Geest" in de grondtekst (Hebreeuws) is ruach, wat "lucht", "wind" en "adem" betekent. Grieks: "pneuma" (cf. pneumatologie) en Latijns: "spiritus" in dezelfde betekenissen. Cf. "inspireren".

"Ruach" is altijd direct met God verbonden. Prachtig woord. Cf. "woord".

Kan een zware storm zijn, de levensadem van mens en dier, een zachte bries, maar steeds door God teweeg gebracht. Is een mysterie, ongrijpbaar.

--- Pred. 11,5 "Je kent de wegen van de wind niet..."

--- Ex. 15,8 "De adem van uw neus stuwde het water omhoog, de wilde watermassa's stonden als een wal." (Bij de doortocht door de Rode Zee).

--- I Kon. 19,11-18 (over de godsverschijning aan de profeet Elia op de berg Horeb.): "En daar kwam Jahweh voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor Jahweh uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar Jahweh bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar Ja. bevond zich niet in de aardbeving. Toen kwam er een vuur, maar Ja bevond zich niet in het vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht, hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan....."

Ruach als beeld voor de scheppingskracht van God.

--- Gen. 1,1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water..."

--- Gen 2, 7 "Toen maakte Ja., God, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.."

--- Ps. 147,18 (Sneeuw en ijs)" Hij stuurt zijn adem en alles smelt..."

Geest als psychische, geestelijke werkende kracht.

--- Rechters 14,5 "Simson ging met zijn vader en moeder naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voer de geest van Ja. in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was.."

--- Job 32,8 "Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende, die inzicht brengt. Niet de ouderdom maakt wijs..."

Enkele vragen:

- Spreekt het feest van Pinksteren je aan b.v. in vergelijking met Kerstmis en Pasen?
- Er zijn vele godsnamen. Kun je er enkele noemen? Zijn er bij die je helemaal niet raken?
- Een relatie wordt 'beheerst' door een naam een aanspreekwoord. Waarschijnlijk is ons allereerste woord 'mamma'.
- Heb je een voorkeur voor een bepaalde naam in je relatie met 'God' 'de Heer' 'Jezus'?
- Vind je de 'Geest' of 'de Geest Gods' een geschikte naam voor een gebed?

Jan Zuiker