

Dinsdagconferenties

Kleinschalige interactieve bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit



Vincent de Paul, Frans priester, bracht in de zeventiende eeuw een revolutie aan sociale actie en religieuze vernieuwing teweeg.

Dinsdagconferenties 2017 - serie XIII

‘Welcome the Stranger’

- ❖ 7 november - De vreemdeling in mijzelf - Tjeu van Knippenberg cm, em. hoogleraar praktische theologie
- ❖ 14 november – de vreemdeling en verantwoordelijkheid – Peter Reijers, opleider, trainer
- ❖ 21 november – De vreemdeling in Rome - Marieke van de Ven, orthopedagoog en docent Masterclass
- ❖ 28 november – De vreemdeling in Laudato Si’ – Hetty Nieuwaard, medewerker Vincent de Paul Center Nederland

Voor wie

Voor ieder die gemotiveerd is zich te verdiepen in oude en nieuwe spirituele bronnen.

Plaats

Groesbeekseweg 19c Nijmegen

Tijd

15.30 – 17.00 uur

Aanmelden

Niet nodig, geen kosten

Meer informatie

Hetty Nieuwaard
medewerker Vincent de Paul Center Nederland
hettynieuwwaard@vincentdepaulcenter.nl
www.vincentdepaulcenter.nl