

Tjeu van Knippenberg is op 13 maart 1937 geboren te Helden Panningen. Hij is opgeleid en tot priester gewijd bij de Lazaristen, de congregatie die in 1625 door Vincent de Paul werd gesticht. Hij werkte op hun klein seminarie Wernhoutsburg. Vervolgens was hij werkzaam in het centrum voor oecumene, in het ziekenhuispastoraat en in het woonwagenkamp te Zutphen. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht deed hij onderzoek naar de oecumene in Nederland. Daarna was hij achtereenvolgens studentenpastor in Nijmegen, wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en hoogleraar aan de universiteit van Tilburg. Vanaf zijn emeritaat geeft hij cursussen en retraites in binnen- en buitenland, is actief in de Antonius van Padua-kerk in Nijmegen en staat mede aan de wieg van Vincent de Paul Center Nederland - centrum voor sociale spiritualiteit. Hij schreef boeken, onder meer over geestelijke leiding en zielzorg: *Tussen naam en identiteit* (2000²), *Towards Religious Identity* (2002), *Existentiële zielzorg* (2008²).